

Aandenken aan de doopplechtigheid van de SMIT NICOBAR - 2 juni 2006



Wat zegt een naam?

Het geven van namen aan schepen is een eeuwenoude traditie die teruggaat tot 3000 jaar voor Christus.

Grote zeevarende naties baden tot hun goden om bescherming van hun zeelieden. Goden en hoeders van de zee, zoals Aegir, Poseidon en Neptunus werden vaak aangeroepen voor een veilige overtocht.

In onze moderne tijd zijn schepen onder andere uitgerust met radars, GPS-systemen en communicatiesystemen via de satelliet, wat de noodzaak tot goddelijk ingrijpen aanzienlijk heeft verminderd. Toch blijft het bijgeloof

hardnekkig standhouden. Zo worden schepen meestal gedoopt om voor-spoed voor schip en bemanning tijdens het bestaan op zee af te dwingen.

Voor romp 289 werd geen uitzondering gemaakt. Op 2 juni jl. werd dit schip door de echtgenote van John Bruinsma, Jeannet Bruinsma, gedoopt tot 'Smit Nicobar'. Onder de genodigden waren de Nederlandse ambassadeur van



Nederland in Singapore, zijne Excellentie de heer Chris Sanders en zijn echtgenote, mevrouw Marianne Sanders aanwezig, de directie van scheepswerf Keppel Singmarine en het management en personeel van SMIT in Singapore. De bouw van de 'Smit Nicobar' begon op 31 augustus 2004. Na enkele maanden van inzet, hard werken en nauwe samenwerking tussen werf en eigenaar werd het schip eerder dan gepland opgeleverd.

Op haar maidentrip zal de 'Smit Nicobar' fungeren als ondersteuningsschip en opereren voor de kust van het eiland Sakhalin. De 'Smit Nicobar' is verhuurd aan het bedrijf Consafe Offshore AB, dat werkt voor de Sakhalin Energy Investment Company Ltd.