

## Over Haagse Slechtvalken en Duivenhouders

Den Haag, 15 maart 2016

**Duivenliefhebbers klagen al sinds mensenheugenis over de Haagse Slechtvalken. De recente bekladding van de Bethlehemkerk past in die lijn.**

Onderstaand bericht bijvoorbeeld, komt uit het Nieuws van den Dag van 24 december 1881. Toen zat er dus al jaren een paartje op de St. Jacobskerk in het centrum van Den Haag. Ook toen liepen de duiveneigenaren daartegen te hoop.



Evenals vorige jaren, zegt de *Landb. Ct.*, hebben zich weder **valken** genesteld in de torens der verschillende steden, waar veel duivenliefhebbers wonen, zooals ook te 's Gravenhage. Gelijk reeds door menig natuurvorscher is geschreven, behoort de valk tot de roofvogels, die zich niet alleen vergenoegen met hun prooi te bemachtigen, om hun honger te stillen, maar door moordlust gedreven, voortdurend op roof uitgaan. Een onderzoek op den St. **Jacobstoren** te 's Gravenhage heeft doen zien, dat deze twee roovers een 30 à 40tal doode duiven in hun verblijf hadden verzameld, die dus voor niets hun leven hebben moeten laten, tot groot ongerief en nadeel van de eigenaars, die hun postduiven ten dienste van het vaderland hebben afgestaan. Verleden jaar werd de valk, die zich toen vertoonde, door een bekwaam schutter bij het eerste schot gedood.

(Knipsel uit [waarneming.nl](http://waarneming.nl))

De Slechtvalken bleven tot op de dag van vandaag terugkomen in de stad, mede aangetrokken door het toenemende aanbod aan stadsduiven, hun favoriete prooi.

De duivenhouders lieten zich daardoor echter niet uit het veld slaan. Hun hobby floreert nog steeds. Kennelijk zijn er voldoende verwilderde duiven om de schade onder de 'tamme' acceptabel te houden.

Dat het probleem nu groter lijkt dan vroeger, komt niet door een toename van de incidenten, maar door de communicatie er over. Iedereen mengt zich nu via de 'nieuwe media' in de discussie en dat zorgt voor buitenproportioneel 'ge-ouwe-koer'.